

## Avsnitt 20

- Nis** William, vill inte du berätta vad som hände i senaste avsnittet?
- William** Jo altså, vi er kommet til Island, hvor opgaven er at nå frem til en udkigspost. Jeg havde egentlig fundet en snescooter på Uber, men den plan gik i vasken, og så blev vi nødt til at gå ... og Sofia havde en læseplade, som åbenbart er det samme som en iPad i Norge. Men jeg kan ikke forstå hvorfor, de ikke bare kalder det en iPad, når de godt ved, hvad det er.
- Nis** [...] De har gått 30 kilometer i den isländska naturen och trots att de närmar sig målet är energin snart slut hos Sofia.
- Sofia** Jeg kan ikke føle føttene mine!
- Emma** Kom igen, vi är så nära.
- Sofia** Men, jeg klarer ikke mer.
- Emma** Finns det inget vi kan göra?
- William** Skal jeg bære dig?
- Sofia** Ja, bær meg ... please?
- William** Ingen problem ... jeg gik altid ture med vores golden retriever på ryggen, da den havde en brækket pote.
- Sofia** Takk, William!
- William** Sådan ... så er vi klar igen! "On the road again ..."
- Nis** [...] Nu handlar det bara om att vara tysta, njuta av den isländska naturen och vänta på norrskenet.
- William** Sker der snart noget?
- Nis** Lugn William... bara slappna av och märk hur norrskenet för oss samman.
- Sofia** Men det er ikke noe nordlys?
- Nis** Shhh!... Jag tror faktiskt bara att det väntar på att ni ska sluta prata!

**William** BORING!

**Nis** Vad händer där?! ... Ninjatjejer! Stäng av högtalaren!

**William** Det er ikke en højtaler, det er en Soundboks.

**Nis** Kan ni stänga av! Ni väcker Gryla!! ..... Jag tror inte vi väckte Gryla.

**Emma** Vem är Gryla?

**Nis** Trollet Gryla... hon som äter elaka barn.

**William** HVAD SIGER I?! ... HVA'FOR NOGLE BØRN?!

**Gryla** Ég hata dubstep!

**Sofia** Det er Gryla! Løb ... Emma og William Løb!

**Nis** [...] på så vis har alla genomfört en isländsk jultradition och därför går också alla vidare från dagens challenge.

**Emma** Inte alla ... Gryla fångade de två ninjaflickorna.