

Avsnitt 16

- Nis** Emma, kan inte du berätta vad som hände i senaste avsnittet?
- Emma** Jo alltså... Vi fick allihop i uppgift att skapa en lilla jul som är en åländsk tradition. Det var bara en liten förvirring om det handlade om färgen lila eller storleken lilla, som i liten.... Malik trodde det var färgen de menade och började måla en julgran. William och Sofia trodde också det var lila och började färga Sofias hår lila. Och Aino - Hon började bygga en stor maskin!
- Nis** [...] Ninjatjejerna har valt en mer klassisk metod, de förminskar saker med hjälp av en såg och den tekniken ser också ut att ha inspirerat William, som har hittat en yxa.
- Emma** Var verkligen försiktig nu William!
- William** Bare rolig ... jeg har styr på det!
- Sofia** Stakkars håret mitt!
- Emma** Det löser sig! Vi hittar säkert lite hårfärg åt dig efter allt detta... men kan vi inte bara fokusera på att vi ska klara oss vidare till nästa tävling nu?
- William** Endelig noget jeg er god til! Jeg er født til det her!
- Sofia** Men det ser helt forferdelig ut ... følgerne mine ler av meg.
- Emma** Det tycker jeg faktisk inte ... har du sett din insta?
- Sofia** Nei ... jeg tør ikke åpne.
- Emma** Du har fått massa positiva kommentarer.
- Sofia** Er det sant?
- Emma** Ja ... dina followers tycker du är svincool!
- Sofia** Hvordan kul?
- Emma** Ja, för att du har offrat dig själv för oss andra.
- Sofia** La meg se ... er det faktisk sant?

William Hahah!! Vig bort juletræ ... for her kommer den lilla smadremand fra Danmark!